

MODERNE PSALMEN

Verzuchtingen van een hedendaagse Christen

Dirk Bouckaert

© 2012

1.	Er moet meer zijn.....	3
2.	Zie me staan.....	4
3.	Jij in mij.....	5
4.	Laat mij de wereld zien.....	6
5.	Schuilplaats	7
6.	Ogen naar boven	8
7.	Laat me niet los.....	9
8.	Neem mij mee.....	10
9.	Openbaar U.....	11
10.	Uw Heerlijkheid.....	12
11.	Woorden van leven.....	13
12.	Overtuig me	14
13.	Redding.....	15
14.	Heiligheid	16
15.	Verander mij	17
16.	Schrijf mijn leven in Jouw Boek.....	18
17.	Alles staat in Jouw Boek	19
18.	Alleen maar Jij	20
19.	Niemand is als U	21
20.	Kijk naar het Kruis	22
21.	Haal me uit de knoop.....	23
22.	Laat Uw Woord mij heiligen	24
23.	Eindbestemming.....	25
24.	Hand in hand	26
25.	Pijn	27
26.	Heel alleen	28
27.	Eenzaam.....	29
28.	Aan het front	30
29.	Kom.....	31
30.	Maak het echt.....	32
31.	Waar ben je?	33
32.	Geef mij een nieuw lied.....	34
33.	Dagschema.....	35

34.	Vraagje.....	36
35.	Roddelaar	37
36.	Alles is ijdelheid.....	38
37.	Kom en prijs.....	39
38.	Ik dank U	40
39.	Vallen	41
40.	Hasta el fin / Tot op het einde	42
41.	Guíame / Leid mij	43
42.	A Ti Clamaré / Ik aanroep U	44
43.	Tu voluntad / Uw Wil.....	45
44.	Camino de Vida / Pad des levens.....	46

1. Er moet meer zijn

Huis, tuin, gezin en kind,
alle dagen vroeg op en welgezend
naar de zware job, maar 't is goed betaald,
al is er wat getrek en een botsing hier en daar.

Ik heb mijn hobby en mijn fitnessclub.
Met vrienden in de kroeg volg ik de wereldcup.
Ik lees de krant en ik schuw geen polemiek,
ik hou van debat en politiek.

Ik ga mee met de tijd, ik kijk digitaal:
tv, series, films, ik heb het allemaal.
Ik ga soms naar de opera of naar toneel.
Ik zorg dat mijn vrouwtje zich niet verveelt.

Is er iets nieuws, of heel actueel ?
Moderne kunst, of virtueel ?
Ik ken het wel, ik heb het gehad,
er is niets meer dat mij verrast.

Maar er moet meer zijn dan dit, er moet meer zijn !
Er is leven in overvloed, dat heeft God beloofd,
maar de wereld slaapt zich voort van vrede en vreugde beroofd.

Er moet meer zijn dan dit, er moet meer zijn !
Ik ben niet alleen maar vlees, niet enkel einde en begin,
ik ben een spiritueel wezen, mijn leven heeft zin.

Er moet meer zijn dan dit, er moet meer zijn !

2. Zie me staan

Kijk, zie me staan:

'k viel neer uit de hemel, 'k heb me pijn gedaan,
met m'n hoofd onder m'n armen en m'n ziel in m'n hand,
eenzaam en verlaten, aangestrand.

Kijk, zie me gaan:

'k loop helemaal verloren, 'k weet niet wat gedaan.
Het zand waait in m'n ogen en m'n mond is kurkdroog.
Verjaagd van m'n terrein, van m'n waterbron beroofd.

Wie heeft mij dit aangedaan ?

Hoe ben ik hier verzeild geraakt ?

Verbroken beloftes, een vergeten woord,
en al die intenties bleven ongehoord.

Kijk, ik doe m'n harnas aan,

'k zet m'n kop terug op z'n plaats en ga er tegenaan.
Ook al is m'n zwaard gebroken en m'n schild vervormd,
ik draag nog steeds de vlag van de vredesmacht

Er is me veel aangedaan

en heel vaak werd ik diep geraakt,
maar ik doe een belofte en ik geef mijn woord,
en al die intenties, daarmee doe ik voort.

3. Jij in mij

Wie ben ik ? Wie ben jij ?
Als ik mezelf niet was, wie was jij ?

De mensen denken zoveel over mij.
Bepaalt dat ook wie ik dan zou moeten zijn ?

Zoveel vragen over identiteit.
Toon me wie Jij bent, en blijf in mij.

Ik in jou en Jij in mij.
Uw Woord bepaalt wie ik kan zijn.

Heer, maak mij meer zoals jij.
Neem mij in Uw Hand, boetseer mij als klei.

Maak me heilig, ook al doet dat wat pijn.
Geef mij een plaats in Uw eeuwigheid.

Zoveel vragen over finaliteit.
Wijs me naar Uw doel en sta me bij.

Ik blijf in Jou, Jij blijft in mij.
Uw Woord leidt mij, en maakt mij vrij.

4. Laat mij de wereld zien

Ik kijk in de spiegel en ik schrik:
ik weet niet wat ik zie.
Ik krijg geen vat op mijn eigen hart,
en mijn diepste verdriet.

Ik wandel op straat en ik vraag mij af:
waar gaat het naartoe ?
Is dit dan de wereld die Jij schiep,
de mensen voor wie Jij stierf ?

Laat mij de wereld zien,
met een hart voor Jou.
Laat mij de mensen zien,
dat ik Jou begrijpen zou.

Lachende gezichten verbergen de pijn,
in plaats van te huilen kan men sceptisch zijn.
Achter een handdruk schuilt een wereld vol haat,
en zelfs de zachtste blik betekent soms een verraad.

Hoe kan het dat wij zo vlug vergeten
dat Jij in de wereld kwam,
met zonde beladen, aan 't kruis geslagen
begraven en weer opgestaan.

Laat mij de wereld zien,
met een hart voor Jou.
Laat mij de mensen zien,
dat ik Jou begrijpen zou.

5. Schuilplaats

Heer, red me van een mond vol holle woorden.
Geef me een hart dat dicht bij je woont.
Trek je hand niet weg, laat me niet alleen.
Vul me met je Heerlijkheid en je Heilige Geest.

Heer, red me van al die formaliteiten.
Geef me de kracht om in je Woord
en verankerd in Jou te blijven.
Jij blijft mij eeuwig trouw.

Daar is die schuilplaats,
daar is die veilige plek,
onder de schaduw van je vleugels.
Daar wil ik leven, daar wil ik zijn

6. Ogen naar boven

In de wereld noemt men wat krom is, recht
en wat goed is, vindt men slecht.

Ik heb veel religie gezien, weinig geloof.
Veel traditie en gewoontes, weinig genade.

Waarom investeer ik keer op keer
in de dingen hier beneden,
als ik telkens word ontgoocheld
en vele malen gefrustreerd ?

Ik richt me beter op de dingen van boven,
overtuigd van wat ik niet zie
en zeker van de hoop
dat ik Christus zal ontmoeten.

Als men dan Uw Waarheid een verhaaltje noemt,
en Uw Woord als leugen afschrijft,
help mij me niet te schamen.

Als men me vraagt wat mij beweegt,
help mij te belijden dat U het leven geeft.

7. Laat me niet los

Hier ben ik, nietig en klein.
Ik ben het niet waard Uw kind te zijn.
Ik kom tot U, schuldig en onrein.
Verlos me van mijn pijn.

Hier ben ik, zondig en ontrouw.
Ik ben het niet waard dat U van me houdt.
Ik kom tot U als een dienaar in rouw.
U bent de enige die ik vertrouw.

Laat me niet los, Heer,
laat me niet gaan
op wegen die nergens toe leiden
behalve tot dood en verderf.

Laat me niet los, Heer
laat me niet gaan.

Uw liefde is krachtiger dan mijn overtredingen.
Uw barmhartigheid is machtiger dan mijn zonde.
Uw vergiffenis overstijgt mijn schuld.
Uw genade is groter dan de wet.

8. Neem mij mee

Neem mij mee,
laat Uw stem mij leiden,
bescherm mij, Heer.

Til mij op,
wijs mij naar Uw wegen,
en leid mij.

Laat mij wonen
in Uw nabijheid,
bewaar mij.

Neem mij mee,
laat Uw Geest mij bevrijden,
behoed mij, Heer.

Hou me vast,
neem mij in Uw armen,
en draag mij.

Raak mij aan,
laat Uw licht in mij schijnen,
vernieuw mij.

U bent mijn God en mijn Heer.
U bent mijn zwaard en mijn schild.
Ik roep tot U want ik leef
alleen door U.

9. Openbaar U

Openbaar Uw Waarheid, Heer.
Laat ons zien wie U bent.
Openbaar Uw Levend Woord.
Laat ons zien waar U woont.

Toon Uw Heiligheid.
Openbaar Uw Troon.
Toon Uw Heerlijkheid.
Openbaar Uw Zoon.

10. Uw Heerlijkheid

De wereld wordt gekweld.
De Schepping zucht.
Zoveel bomen zonder vrucht.

Zie al die rompslomp en stress.
Zie al die passie ontspoord.
De zonde ligt op de loer.

Zie de verleiding lonkt
en verdraait Uw Woord:
dat je kan zonder God
dus ga maar door.

Zie al die rijkdom en macht
en de verlangens naar meer.
Ze krijgen nooit genoeg.

Maar dan kijk ik op naar U,
want U bent altijd dichtbij,
U bent er voor mij.

Als ik zie naar Uw heerlijkheid,
als ik kijk naar Uw majesteit,
verdwijnt mijn zorg in het niets.

Als ik proef van Uw barmhartigheid
die U geeft in alle eeuwigheid,
verdwijnt mijn zorg in het niets.

11. Woorden van leven

Woorden van leven,
Woorden van God,
Woorden die geven,
Ze vragen niets terug.

Spreek tot ons, Heer,
Geef ons bevelen.
Laat je horen
zoals weleer.

12. Overtuig me

Overtuig me van je werkelijkheid,
dat wat ik geloof, ooit echt zal zijn.
Overtuig me van wat ik niet zie,
en dat ook ik je liefde verdien.

Ik vraag geen visioen, geen profetie,
maar geef me vreugde, geen verdriet.
Ik vraag geen teken, ook geen wonder,
maar zeg het mij: ben ik bijzonder ?

Overtuig mij, geef mij zekerheid.
Overtuig mij, geef mij zekerheid
van wie Jij bent.

13. Redding

Honderden profeten boordevol woorden,
maar waarheid spreken ze niet.

Honderden priesters met makke bedienaars
maar ware discipels zijn het niet.

Honderden frustraties en denominaties,
maar de maskers smelten niet.

Wie is mijn broer, wie is mijn naaste ?
Clown, advocaat, zakenman, acrobaat ?
De fanfare speelt, de maskerade passeert.
Maar aan de voet van het Kruis is er enkel Waarheid.

Jij wil mijn redding zijn,
Jij wil me beschermen,
me bevrijden uit de nood.

Laat Uw Woord de spiegel zijn
waarin ik mijn echte zelf zie,
de bron waaruit ik de essentie drink,
de regen die valt op mijn droge ziel.

14. Heiligheid

Behoed me voor de val van de hypocrisie.
Ik wil geen Schriftgeleerde zijn
die alleen maar lippendienst bewijst,

die weet wat je wet zegt maar er niet naar leeft.
Hij preekt over vergeving
maar koestert zelf nog wrok.

Geef ons de kracht om eerlijk te zijn,
te wandelen zonder maskers in alle openheid.
Wees werkzaam in ons nu.
Stuur ons je Heilige Vuur.

Heiligheid, heiligheid,
Geef ons je Geest en maak ons rein.
Heiligheid, heiligheid,
Heer maak ons toegewijd.

15. Verander mij

Het vlees en de geest vechten in mij,
het verlangen naar het wereldse tegen de heiligheid.
En ik weet: als ik proef van de verboden vrucht,
blijf ik onverzadigd achter, bevlekt en uitgeblust.

Opgefokt van ongeduld, volledig opgebrand,
bedolven onder stress, wat is er aan de hand ?
Ik sleep me van het ene naar het andere slagveld,
maar nog voordat ik mijn zwaard trek, ben ik al uitgeteld.

Het goede dat ik wil, doe ik niet.
Het slechte dat ik afwijs, doe ik wel.

Verander mij, verander mij,
ik wil niet langer kortzichtig zijn
ik wil niet langer zelfzuchtig zijn.

Verander mij, verander mij,
ik wil meer als Christus zijn.
Maak me naar Uw beeld.

16. Schrijf mijn leven in Jouw Boek

Tot op het einde wil ik trouw zijn
en geloven in jou, mijn God.
Tot op het einde wil ik van jou zijn.
Schrijf mijn leven in Jouw Boek.

Ik verlies mezelf in jouw eeuwigheid
en wat ik terugkrijg, dat ben ik.
Ik geef mezelf en de verbondenheid
is de zin van mijn zijn.

Laat mijn wandel in de Geest zijn,
niet wat ik wik, maar wat u beschikt.
Laat mijn sterven niet het einde zijn.
Schrijf mijn leven in Jouw Boek.

17. Alles staat in Jouw Boek

Alleen maar Jij kan mijn redding zijn.

Alleen maar Jij begrijpt mijn pijn.

Mijn tranen zijn geteld als parels in Je hand.

De striemen op mijn ziel en mijn lijden zijn gekend.

Mijn zwerven en dwalen zijn je niet ontgaan.

Alles staat in Jouw Boek.

18. Alleen maar Jij

Alleen maar jij
bent het Licht
in duisternis.

Alleen maar jij
bent het Woord
dat leven is.

Alleen door jou
vind ik rust
in alle nood.

Alleen door jou
kan ik opstaan
uit de dood.

Ik vraag je, Jezus,
schijn in mij,
laat je aan de wereld zien
door mij.

Want Jij bent de weg
die naar de Vader leidt
Alleen maar jij,
een ander niet.

19. Niemand is als U

Niemand is als U, o Heer,
U bent machtig en groot.
Niemand is als U, o Heer,
want U overwon de dood.

Niemand is als U, o Heer,
U bent Koning voor altijd.
Niemand is als U, o Heer,
zo genadevol en wijs.

Uw trouw is eindeloos,
Uw liefde is mateloos.

Alleen U bent werkelijk God.
Alleen U, de levende, sprekende God.
Alleen U verdient alle glorie en eer.
Alleen U, mijn verlosser en Heer.

20. Kijk naar het Kruis

Kijk naar het Kruis,
en zie wat God doet voor jou.
Kijk naar het Kruis,
en zie dat God sterft voor jou.

En kniel !
Open je hart voor je Heer en je God.
En kniel !
Maak je nederig, erken je Meester.

21. Haal me uit de knoop

Ik ben nooit alleen en voel me eenzaam.
Ik heb veel te veel en ook te kort.
Jij hebt mijn honger voorgoed verzadigd.
Maar hoe drink ik van jouw bron ?

Ik wil je stem horen
in de stilte van mijn hart.
Ik wil je hand zien
in de molen van het toeval.

Haal me uit de knoop,
genees mijn ongelooft.
Neem mijn hart van steen
en maak het van vlees.

Ik wil je dienen, Heer,
en bij je zijn.
Ik wil wat betekenen
in jouw eeuwigheid.

22. Laat Uw Woord mij heiligen

Laat Uw woord mij heiligen,
en Uw spreken mij reinigen.
Laat Uw gebod mijn manna zijn, Heer.

Raak me aan en zuiver mij.
Spreek Uw woord en maak me rein.
Laat Uw gebod mijn manna zijn, Heer.

Ik geef U mijn leven in trouw en heiligheid.
Ik bied U mijn wezen, mijn hele levensstijl.
Ik wil U aanbidden in geest en in waarheid.
Ik wil met U delen in Uw heerlijkheid.

23. Eindbestemming

Zal jij mijn eindbestemming zijn ?
Zal ik jouw discipel zijn ?
Als de wereld stopt,
is dat dan het begin ?

Zal jij mijn eindbestemming zijn ?
Zal ik jouw discipel zijn ?
Als ik alles verlies,
krijg ik dan de essentie ?

Jij bent de Eeuwigheid,
het Begin en het Eind.
Alles wat is
werd geschapen door jouw Licht.
Waar Jij bent,
bestaat geen duisternis.

24. Hand in hand

Waak over mijn hart, Heer.
Maak het zuiver en onverdeeld.
Vernieuw ook mijn geest.
Maak me sterk en standvastig, Heer.

Hand in hand wil ik leven.
Hand in hand wil ik gaan.
Wijs me je pad en je wegen
die leiden naar eeuwig bestaan.

25. Pijn

Mijn lijf doet pijn,
dit lichaam van klei,
dit tijdelijk omhulsel.

Ik wil verlost zijn
van de imperfectie
en de verleiding.

Ik wil een man van God zijn
die wandelt in Zijn verordeningen
en in ontzag voor de Heer.

Maar ik strijd met mijn demonen,
worstel met mijn ongeloof,
vecht tegen mijn onverschilligheid
en pareer de lauwheid van mijn nietig bestaan.

26. Heel alleen

Heel alleen,
zonder Jou.

Ik kan niet meer,
zonder Jou.

Ik vind mijn ritme niet meer,
zonder Jou.

Geef me toch vleugels
en laat me vliegen,
bevrijd me van deze cadans.

Breek deze cirkel door
en doe iets aan het rondjes draaien
in het rond en rond.

27. Eenzaam

Altijd omringd
door familie, vrienden,
broeders, zusters,
voorgangers, oudsten.

Maar toch zo alleen,
volledig geïsoleerd,
afgezonderd,
eenzaam.

Wie ik echt ben,
waar ik voor sta,
wat ik meedraag,
dat kent, hoort, ziet
niemand.

Enkel ik,
alleen,
ik.

En
God.

28. Aan het front

Als ik niet met mezelf kan,
hoe kan Jij dan met mij ?
Jij zoekt soldaten voor Christus
maar ik ga het front voorbij.

Ik sta in de loopgraven
maar duik verschrokken ineen.
De generaal roept: “En garde !”
Ik verstijf want heb geen wapens mee.

Basiscommando's lijken Latijn,
trainingskamp is eeuwen geleden,
de kaart wijst niet waar ik moet zijn,
gevechtstechnieken ben ik vergeten.

Vijandige kogelregen,
onverwacht bombardement.
Spionnen infiltreren,
niemand die je nog kent.

Hef nu de vlag, Heer !
Toon ons de weg !
Leid ons bataljon !
Maak een eind aan 't gevecht !

29. Kom

In stilte en alleen
lees ik het Woord
en het zuivert mij
als kristalhelder water.

In rumoerig debat
verdwijnen de grenzen
tussen goed en kwaad
in een vat vol tegenstrijdigheden.

Alles kan, alles mag, alles moet.
Schaamte geruild voor grenzeloosheid.
Vrijheid verward met bandeloosheid.

Dus ik bid tot U: Heer, zwijg niet
maar kom en toon Uw Kracht.

30. Maak het echt

Geen vrede met mezelf,
geen vrede met de wereld.
In strijd met een kracht
die mij voortdurend hekelt.

Mijn weerstand is te zwak,
mijn inzicht te klein,
en ik worstel met het feit
dat Jij een lichtpunt kan zijn.

Maar hoe ik het ook draai of keer,
hoeveel wegen ik ook bewandel,
over het hart blijft wetenschap theorie,
en ook moraal en filosofie zijn geen anker.

Het gaat de logica voorbij:
het Kruis is een dwaasheid
maar voor wie gelooft
Gods wijsheid.

Maak het echt voor mij,
maak het reëel.
Overtuig mijn hart
met je Heilig Vuur
en vernieuw mijn geest.

Maak het klaar voor mij,
een duidelijk geheel,
want het eeuwige leven
bij Jou is mijn deel.

31. Waar ben je?

Ik word verondersteld
gelovig te zijn.
Ik ben tegen alles bestand
door Hem die me kracht geeft.

Maar ik weet geen weg
met mijn eigen ik.
Ik wil alleen maar luisteren
naar mijn eigen wil.

Mijn hart is bezoedeld
door de wrok die ik koester.
Mijn geest is niet helder
want ik wandel in het vlees

Waar ben ik van de weg geraakt ?
Waar ging het fout ?
Waar ben Je, waar ben Je ?
Laat mij Je zien.

32. Geef mij een nieuw lied

Ik wil wandelen
op de weg van Uw geboden
want U verruimt mij het hart.

Sta me bij, Heer,
en omring me met gejuich en bevrijding,
omgeef me met Uw aanwezigheid.

Geef mij een nieuw lied
want Uw lofzang maakt me vrij,
en Uw redding is mijn harnas.

33. Dagschema

Wakker worden
met een lied voor U
in het hart.

Opstaan
met een gebed over Uw
praal en pracht.

Doorlopen
met de gedachte dat U
ervoor zorgt dat ik volhard.

Even rusten.

Verdergaan
met een melodie die U
op mijn lippen bracht.

Uitbollen
met dankbaarheid dat U
mij nogmaals vrede gaf.

Slapengaan
in een oase van rust
voor de hele nacht.

34. Vraagje

Mag ik even mezelf zijn
of moet dat masker weer op ?
Mag ik even iets vragen ?

Geloof jij dat God bestaat,
of dat alles vergaat ?
Geloof je in een hiernamaals ?

Geef jij je leven uit handen,
laat jij het over aan God ?
Of hou je zelf alles onder controle ?

Dit is mijn eiland,
hou je handen eraf !
Dit is mijn terrein,
je hebt het recht niet hier te zijn !

Daar voel jij je goed,
daar ben jij de baas.

Maar ken jij God ?
Kent hij jou ?
Ben je behouden ?

35. Roddelaar

Ach, roddelaar, roddel dan, roddel voort,
verdraai alles wat je hoort.

Ach, roddelaar, roddel dan, roddel zo,
dat iedereen jou gelooft.

Ach, roddelaar, roddel dan, roddel weer,
met een bitsige snauw en sneer.

Ach, roddelaar, roddel dan, roddel maar
en oogst dan wat je zaait.

Waarom doe je me pijn ?
Je zegt dingen die niet zijn.
Je blaast de zaken op,
zet de wereld op zijn kop.

Je kiest voor dat wat lijkt
en enkel schijnt te zijn.
De waarheid, die raakt zoek,
alleen leugens zijn genoeg.

Losse lippen, slangentong,
kijk nu toch naar wat jij verzon:
je woorden zijn venijn.
Wanneer trek jij de lijn ?

Ach roddelaar, roddel dan, roddel maar
Ach roddelaar, roddel dan, roddel maar
Ach roddelaar, je leugens zijn wel niet waar.

36. Alles is ijdelheid

Waarom maak ik mij zoveel zorgen,
als ik Jou toch heb in wie ik rusten kan ?
Jij geeft mijn leven alle kleur.
Roos in de woestijn, alleen bij Jou wil ik zijn.

Alles is ijdelheid en het najagen van wind.
Als ik niet dicht bij Je leven kan,
als ik Jou niet heb,
is alles voor niets geweest.

37. Kom en prijs

Kom tot God in bescheidenheid,
heb ontzag voor de Heer.
Wees bewust van Zijn heiligheid,
buig je hoofd en kniel neer

Kom en prijs de Heer,
kom en geef Hem eer.

Kom tot God, zet je masker af,
leg jouw ijdelheid neer.
Wees bewust van Zijn majesteit,
aanschouw de pracht van de Heer.

Kom en prijs de Heer,
kom en geef Hem eer.

38. Ik dank U

Juich voor de Heer van de hemelse machten.
Zing voor de Koning vol majesteit.
Hef je handen op naar de hemel.
Aanschouw de troon van God vol heiligheid.

Kniel voor de Heer uw hemelse vader.
Buig voor de Zoon vol heerlijkheid.
Dank Hem dan voor Zijn grote genade
dat Hij Zijn leven gaf voor u en mij.

Ik dank U Heer, ik dank U Heer.

39. Vallen

Ik kan er niet bij.
De grootsheid van God
gaat me ver te boven.

Ik geraak er niet uit.
Ik worstel met mijn zonde
en het lijkt een ongelijke strijd.

In mijn ongehoorzaamheid
wikkel ik me niet in de deken
van de Genade van de Heer

En ik val diep.

40. Hasta el fin / Tot op het einde

Hasta el fin Señor
afirma mi corazón.

*Tot op het einde Heer
maak mijn hart onverdeeld.*

Hasta el fin Señor
guarda mi andar.

*Tot op het einde Heer
behoed en bewaar mij.*

Hasta el fin Señor
enséñame a confiar.

*Tot op het einde Heer
leer me vertrouwen.*

Lucharé hasta el fin.

Ik zal strijden tot op het eind.

Tu Palabra
es lámpara a mis pies,

*Uw Woord
is een lamp voor mijn voet.*

Tu Voluntad
es el gozo de mi corazón.

*Uw Wil
is de vreugde van mijn hart.*

Con tu Hablar
por mi heredad
lucharé hasta el fin

*Ik neem uw Spreken
tot mijn erfenis.
Ik zal strijden tot op het eind.*

41. Guíame / Leid mij

Señor Jesús, Te pido:
Dáme fuerzas y denuedo.

Sin Ti nada puedo hacer.
Sin Tu voz nada soy.
Sin Tu amor perdido estoy.

Guíame, muéstrame el camino,
llévame adonde quieras ir.

Sólo a Ti, el gran Yo Soy, alabaré.
Sólo Tú eres mi Dios.
Sólo a Ti mi vida daré.

*Heer Jezus, ik vraag U om
kracht en vrijmoedigheid.*

*Zonder U kan ik niets.
Zonder Uw stem ben ik niets.
Zonder Uw liefde ben ik verloren.*

*Leid mij, toon mij de weg.
breng me waar je naartoe wil.*

*Enkel U, de grote Ik Ben,
zal ik prijzen.
Enkel U bent mijn God.
Enkel U bied ik mijn leven.*

42. A Ti Clamaré / Ik aanroep U

A Ti clamaré, mi Dios,
Te invocaré y Te exaltaré.

Me traerás sanidad.
Revelarás paz y verdad.
Me limpiarás de mi maldad.
Me perdonarás y me salvarás.

Habrá voz de gozo y de alegría.
Tu harás juicio y justicia
porque para siempre son Tu misericordia,
Tu verdad y Tu bondad.

*Ik aanroep U, mijn God,
ik smEEK U en ik verhoog U.*

*U brengt mij genezing.
U openbaart vrede en waarheid.
U reinigt mij van mijn ongerechtigheid.
U vergeeft mij en redt mij.*

*Stemmen van vreugde en geluk gaan op.
U brengt recht en gerechtigheid.
Voor altijd zijn Uw barmhartigheid,
Uw waarheid en Uw goedheid.*

43. Tu voluntad / Uw Wil

Que se haga Tu voluntad, Señor,
Tu voluntad.

Quita el orgullo de mi corazón.
Dame más paciencia con mi prójimo.
Dime lo que tengo que hacer
para que Tu me cambies a Tu parecer

Que se haga Tu voluntad, Señor,
Tu voluntad.

Que mis ojos puedan ver lo bueno.
Que mis manos traigan sólo bendición.
Dime lo que falta en mi ser
para que Tu me cambies a Tu parecer.

*Laat Uw wil geschieden, Heer,
Uw wil.*

*Verwijder de trots uit mijn hart.
Geef mij meer geduld met mijn naaste.
Vertel me wat ik nog niet deed
om naar Uw gelijkenis te worden gekneed.*

*Laat Uw wil geschieden, Heer,
Uw wil.*

*Dat mijn ogen enkel het goede zien.
Dat mijn handen enkel zegening brengen.
Vertel me wat in mijn wezen ontbreekt
om naar Uw gelijkenis te worden gekneed.*

44. Camino de Vida / Pad des levens

Camino de vida,
Camino de Dios,
lleno de esperanza,
lleno de Su amor,

Enséname Tu Camino, Oh Dios,
y andaré en Tu Verdad.
Muéstrame Tus Sendas, Oh Dios,
y adoraré Tu Santidad.

*Pad des levens,
Pad des Gods,
vol van hoop,
vol van Zijn liefde.*

*Leer mij Uw Weg, Oh God,
dat ik wandel in Uw Waarheid.
Toon mij Uw Pad, Oh God,
dat ik verheerlijk Uw Heiligheid.*